

BOY-SCOUTS van BELGIE

224^e EENHEID
POPERINGE
De Ranke



Wordt Scout



Inhoud

De groepsleiding spreekt
Hoe ontstond de Scouts nu ook weer?
Korte geschiedenis van Scouting Poperinge
Enkele mooie beelden van de voorbije 60 jaar
ranke
Wat betekent Scouts precies
Wat wij voor de Scouts voelen, vertolkt door
Luna Deroo
Enkele leden en leiding aan het woord
Plannen voor 60 jaar Scouts

De groepsleiding spreekt

Beste scouting Poperinge,

Graag wil ik u feliciteren met het 60 jarige bestaan van onze prachtig vereniging. Waarschijnlijk hadden jullie al opgemerkt dat deze editie van de ranke er iets anders uitziet. We vonden dat, ter ere van ons jubileum wel eens wat meer mocht zijn. Verder wil ik nog meegeven dat de dt-fout op de voorpagina werd overgenomen van een originele affiche uit de jaren 50. De dt-regels waren toen nog niet wat ze nu zijn vermoed ik.

Scouters van het eerste uur zullen ons hoogstwaarschijnlijk op de vingers tikken na het lezen van dit artikel. Die weten namelijk dat we dit jaar eigenlijk bezig zijn aan ons 61ste werkjaar in Poperinge. Het was in het jaar 1963 dat godfathers Christian Denut, Roger Quaghebeur, Philip Crousel, Dirk Boedts en Johan Deleeuw, met de hulp van anderen, de Scouts definitief naar Poperinge brachten. Daar zijn we hen nog steeds heel dankbaar voor! We vieren onze verjaardag dus een jaartje later. Door omstandigheden waren we vorig jaar niet helemaal voorbereid en daarom kozen we ervoor om het dit jaar te vieren. We doen dit met een uitgebreid feest en heel wat acties vooraf, maar later meer daarover.

Als ik mij niet vergis moeten we in de stad Poperinge enkel KSA pops laten voorgaan wat het aantal jaren op de teller betreft. Dat is toch een hele prestatie. Als je bedenkt hoeveel generaties er zich belangeloos hebben ingezet om de scoutskleuren in onze hoppestad te vertegenwoordigen. Het resultaat mag er dan ook zijn. De Scouts in nog steeds een bloeiende jeugdbeweging. Dankzij de inspanningen van al deze vrijwilligers, zowel in het verleden als in het heden, is onze jeugdbeweging goed uitgerust.

Als een van de weinige jeugdbewegingen in onze stad kunnen wij op kamp vertrekken zonder ook maar iets te moeten huren van materiaal of tenten. We zijn volledig uitgerust met eigen gerief. Daarnaast zijn wij de enige jeugdbeweging in groot Poperinge die ervoor koos om een eigen lokalenpolitiek te voeren. Met als resultaat dat wij de enigen zijn die eigen lokalen in ons bezit hebben. Daar mogen we best fier op zijn.

Na al die jaren van scoutsaanwezigheid in onze hoppestad hebben we onze sporen nagelaten. Zowel in het collectieve geheugen als in het stadsuitzicht. Wie was het ook al weer die K3 meermaals wist te strikken voor hun fuif? Dat deden we met onze fuif Scouzone. Die maakt ongetwijfeld nog heel wat herinneringen los bij vele mensen.

Scouting is iets wat de mensen verbindt. Het is moeilijk om uit te leggen aan buitenstaanders, die zullen het namelijk nooit helemaal snappen vrees ik. Scouts word je niet, dat ben je ook niet voor even. Scout blijf je voor de rest van je leven. Dat is een uitspraak van een oud-leiding en die zal me altijd bijblijven.

Stevige linker

Groepsleiding Saint

Picon Churchill oranje Naarstige Berner Sennenhond





GHL, Kamp Oostkamp, 2022



Deze afbeelding was het gezicht van de allereerste ranke.

Hoe ontstond de Scouts nu ook weer?

Allereerst willen we u graag wat meer bijbrengen over het ontstaan van Scouting in het algemeen. U zal straks een korte geschiedenis lezen van hoe alles destijds verlopen is. Graag melden we u dat dit verhaal wat vervormd is (kwestie van de ranke wat luchtig te houden) tot een ietwat fantasierijkere versie maar de kern blijft hetzelfde! Aan u om uit te maken wat je wilt geloven.

Geniet...

Er was eens een man, een man met een snor. Honderdeenentwintig jaar geleden om precies te zijn. Deze man had niet enkel een snor, maar heette ook nog eens Robert. Of Roberts snorren lokken of snorren Roberts, zal een raadsel blijven die in een ander sprookje opgelost zal moeten worden.

Op een mooie lentedag, ergens in Afrika, toen de zon hoog aan de hemel stond en de vogels vrolijk floten, besloot een zekere koning Sir Knappeknoop dat het tijd was om de wereld te verkennen en zijn knooppunten te verspreiden over verre landen. Dus riep hij zijn trouwe metgezel, de vrolijke en avontuurlijke Ridder Robert Baden Powell, bij zich.

“Ridder Robert,” sprak de koning met een ondeugende glimlach op zijn gezicht, “we gaan op reis! Of beter; u gaat op reis! Je zal de wereld rondreizen op een ooievaar en overal waar je komt, zal je mijn scoutingvaardigheden tonen en mensen leren hoe ze knopen moeten maken, tenten moeten opzetten en vuur moeten maken!”

Ridder Robert, die altijd in was voor avontuur, juichte van opwinding en vertrok op zijn ooievaar richting Engeland, waar hij zijn queeste zou gaan starten. Eenmaal aangekomen werd hij, wegens zijn eerdere overwinning als heksenjager in Mafikeng (non-fictie), ontvangen als een held. Hij werd zelfs benoemd tot opperridder en dat blies hem nieuwe moed in de schoenen. Opperridder Robert met de snor genoot er de komende jaren van om van jonge ridders verkenners te maken. Voor hem was het noodzakelijk dat een verkenners een schriftelijk rapport kon uitbrengen, een kaart kon tekenen, met een kompas kon werken en kon seinen. Al deze vaardigheden hadden hem geholpen de monsterlijke bossen in het oosten te doorstaan.

Al deze vaardigheden pende Robert neer in een schrift en noemde het 'Aids to scouting' (niet de boosdoener van Freddie Mercury, wel hulp in het Nederlands). Wat later bemerkte hij tot zijn grote verbazing dat zijn boekje ook buiten het ridderschap werd gebruikt. Het diende nu blijkbaar ook als hulp bij de opvoeding van de jeugd. Hopelijk niet te preuts dacht hij en snel veranderde hij de titel van zijn schrift naar 'Scouting for boys'. 'Ligt wat stoerder in de mond.' Heel wat Engelse knapen verslonden de zes delen van 'Scouting For Boys' en overal in het land werden patrouilles opgericht, die met het boek als leidraad 'speelden'. Allemaal toekomstige ridders die vechten tegen draken en vuur maken wel zagen zitten.

Opperridder Robert had zoveel plezier in het overbrengen van kennis dat hij de queeste van Sir Knappeknoop helemaal uit het oog was verloren maar daar merkte hij voorlopig nog niets van.

Robert merkte dat veel knapen het boekje niet meer genoeg vonden en nu echt op missie wouden vertrekken. Ze wilden een eigen organisatie.

Op 31 juli 1907 maakte een groepje van 21 jonge ridders de oversteek naar Browsea Island, dit was het begin van wat het allereerste verkennerskamp zou worden. Onder leiding van Ridder Robert Baden Powell zouden deze jongens gaan kamperen, wat niet evident was in die tijd van losvliegende draken en spookachtige bossen. De jongens werden in 4 patrouilles ingedeeld, die elk een eigen dierennaam hadden (kwestie van een te worden met de omgeving). Op dit kamp leerden ze spoorzoeken, hun eigen potje koken, eerste hulp bij ongevallen en nog veel meer. Ze werden kortom klaargestoomd om op heksenjacht te gaan.

In 1908 waren al 60.000 verkenners geregistreerd en amper een jaar later waren dit er al 100.000.

Alles verliep vlot tot dat tussen 1911 en 1912 een groep demonische ooievaars plots aan de lucht verscheen en Robert er aan deed herinneren wat Sir Knappeknoop van hem had gevraagd. Geschrokken stapte hij op zijn eigen ooievaar en kon nu met zijn eigen kennis plus die van Sir Knappeknoop het idee van Scouting te stimuleren over de hele wereld, in alle werelddelen.

-einde

Uiteraard wilden de Britse meisjes ook scouting uitoefenen en namen ze het heft in eigen handen. Tijdens de eerste grote Scoutingrally in Londen verschenen niet enkel jongens, maar ook enkele meisjes in zelfbedachte uniformen. Dit was het signaal om te beginnen met scouting voor meisjes. In Londen werd in 1910 de Girl Guides Association opgericht, onder leiding van Agnes Baden-Powel, de zus van Robert Baden-Powel.

Scouting verspreidde zich al snel over de hele wereld, niet alleen in Engeland. Het spel van verkennen, dat aanvankelijk de essentie van scouting vormde, groeide uit tot een wereldwijd fenomeen. Om de vier jaar komen Scouts van over de hele wereld samen op een bijeenkomst die bekend staat als de Jamboree.

Het concept van de Jamboree ontstond tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen Baden-Powell de destructieve kracht van nationalisme zag. Hij beseftte dat scouting een middel kon zijn om volkeren over grenzen heen te verenigen. Zo ontstond de Jamboree, een internationale bijeenkomst gericht op het bevorderen van onderling begrip en vriendschap tussen verschillende landen.

Hoewel sommigen beweren dat dit idee politiek gezien heeft bijgedragen aan de oprichting van de Volkenbond, is dat naar mijn mening wat overdreven. De Jamboree staat voor idealen en een bijzondere sfeer die moeilijk te vergelijken is met de complexiteit van een internationale politieke organisatie zoals de Volkenbond. De Jamboree draait om de kracht van verbondenheid en het delen van gemeenschappelijke waarden, iets wat de Volkenbond wellicht niet in dezelfde mate belichaamde.

Stevige linker
Ward Hardy



Korte geschiedenis van Scouts Poperinge

In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog, een tijd van wederopbouw en hernieuwde hoop, vond in Poperinge een kleine groep vastberaden individuen de moed om een Scoutsgroep op te richten. Ondanks tegenstand slaagden ze erin om in 1945 de eerste zaadjes te planten voor wat later een bloeiende gemeenschap van scouting zou worden. Hun inspanningen resulteerden in de oprichting van een Scoutsgroep, maar interne strubbelingen en organisatorische problemen leidden uiteindelijk tot het verval van deze eerste poging. Onder andere De Prins Boudewijngroep en de groep De Hoppeplukkers zijn hier voorbeelden van. De affiche die op de voorpagina van deze ranke prijkt is trouwens een overblijfsel uit die tijd.

In 1962, gedreven door herinneringen aan hun eigen scoutstijd en gevoed door het verlangen om een positieve invloed te hebben op de jeugd, besloten enkele voormalige Scouts om het opnieuw te proberen. Gewapend met slechts hun passie en toewijding begonnen ze onder leiding van aalmoezenier Bollengier aan de heroprichting van de Scoutsgroep. Met slechts acht leden begonnen ze in 1963 aan een nieuw hoofdstuk met de officiële start van de Sint-Bertinusgroep. Deze stoutmoedigen hadden de knepen van het vak geleerd in de Sint Martinusscoutsgroep te Ieper.

Het eerste wapenfeit van deze groep was een proefkamp in augustus 1963 op het scoutsdomein in Merkenveld. Dit kamp werd zeer positief ervaren door de deelnemers en werd de start van de huidige Scoutsgroep in Poperinge. Na dit succes werd een verkennersstak opgericht voor jongens tussen 14 en 17 jaar. In september van dat jaar begonnen de Poperingse scouts van het eerste uur er echt aan. Er werd een nieuwe Scoutsgroep opgericht. “De Hoplanders” waren een feit!

De daaropvolgende decennia was een periode van gestage groei en ontwikkeling voor Scouting Poperinge. In 1978 begonnen jongens- en meisjesgroepen samen te werken. Een vooruitstrevende stap die in 1993 resulteerde in een volledige fusie tot één verenigde Scoutsgroep. De Lustrumvieringen werden groots gevierd, met hoogtepunten zoals tentoonstellingen, shows en internationale kampen. Deze vierden niet alleen de geschiedenis van de groep, maar ook de verbondenheid en vriendschappen die binnen de scoutinggemeenschap waren ontstaan.

In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog, een tijd van wederopbouw en hernieuwde hoop, vond in Poperinge een kleine groep vastberaden individuen de moed om een Scoutsgroep op te richten. Ondanks tegenstand slaagden ze erin om in 1945 de eerste zaadjes te planten voor wat later een bloeiende gemeenschap van scouting zou worden. Hun inspanningen resulteerden in de oprichting van een Scoutsgroep, maar interne strubbelingen en organisatorische problemen leidden uiteindelijk tot het verval van deze eerste poging. Onder andere De Prins Boudewijngroep en de groep De Hoppeplukkers zijn hier voorbeelden van. De affiche die op de voorpagina van deze ranke prijkt is trouwens een overblijfsel uit die tijd.

In 1962, gedreven door herinneringen aan hun eigen scoutstijd en gevoed door het verlangen om een positieve invloed te hebben op de jeugd, besloten enkele voormalige Scouts om het opnieuw te proberen. Gewapend met slechts hun passie en toewijding begonnen ze onder leiding van aalmoezener Bollengier aan de heroprichting van de Scoutsgroep. Met slechts acht leden begonnen ze in 1963 aan een nieuw hoofdstuk met de officiële start van de Sint-Bertinusgroep. Deze stoutmoedigen hadden de knepen van het vak geleerd in de Sint Martinusscoutsgroep te Ieper.

Het eerste wapenfeit van deze groep was een proefkamp in augustus 1963 op het scoutsdomein in Merkenveld. Dit kamp werd zeer positief ervaren door de deelnemers en werd de start van de huidige Scoutsgroep in Poperinge. Na dit succes werd een verkennersstak opgericht voor jongens tussen 14 en 17 jaar. In september van dat jaar begonnen de Poperingse scouts van het eerste uur er echt aan. Er werd een nieuwe Scoutsgroep opgericht. “De Hoplanders” waren een feit!

De daaropvolgende decennia was een periode van gestage groei en ontwikkeling voor Scouting Poperinge. In 1978 begonnen jongens- en meisjesgroepen samen te werken. Een vooruitstrevende stap die in 1993 resulteerde in een volledige fusie tot één verenigde Scoutsgroep. De Lustrumvieringen werden groots gevierd, met hoogtepunten zoals tentoonstellingen, shows en internationale kampen. Deze vierden niet alleen de geschiedenis van de groep, maar ook de verbondenheid en vriendschappen die binnen de scoutinggemeenschap waren ontstaan.

Een cruciaal aspect in de groei van Scouting Poperinge was de verwerving en ontwikkeling van eigen terreinen en gebouwen waar de groep terecht kon om hun activiteiten te houden. Door middel van creatieve fondsenwervingsacties, variërend van papierinzamelingen tot pannenkoekenslagen, slaagde de groep erin om verschillende locaties aan te kopen en te renoveren, zoals Den Hommelast, Den Keer en De Violette. Deze terreinen dienden niet alleen als ontmoetingsplaatsen voor scoutingactiviteiten, maar ook als centra voor gemeenschapsbetrokkenheid en natuurbehoud. Wat dit laatste betreft is onze Baden Powell tuin natuurlijk een mooi voorbeeld. Met de plannen voor de terreinen rond onzen scoutshof zal dit stukje groen weldra éénzaam en alleen zijn.

Een van de meest betekenisvolle mijlpalen in de geschiedenis van Scouting Poperinge was dan ook de verwerving van de Baden-Powell-tuin in 2001, vernoemd naar de oprichter van de Scoutsbeweging, Lord Baden-Powell. Deze historische tuin, waar Baden-Powell ooit verbleef tijdens een bezoek aan de regio, werd omgetoverd tot een levendige locatie voor natuurbeheer, spel en kampeertechnieken, die generaties Scouts inspireerde en verenigde.

Door de jaren heen hield Scouting Poperinge vast aan haar kernwaarden van natuurliefde, gemeenschapszin en doorzettingsvermogen. Als een baken van hoop en positieve ontwikkeling heeft de groep talloze jongeren geïnspireerd en gevormd. Op deze manier werden ze voorbereid op een leven van verantwoordelijkheid, avontuur en dienstbaarheid aan anderen. Met een rijke geschiedenis en een

veelbelovende toekomst blijft Scouting Poperinge een bron van trots en inspiratie voor de lokale gemeenschap en ver daarbuiten.



Eén van die lustrums werd gevierd met een speciaal kamp. Van dit kamp zijn nog enkele mooie luchtbeelden terug te vinden.

Dit beeld is afkomstig van de lustrum waar we het eerder al over hadden. De Scouts gingen ter ere van haar 25-jarige bestaan op groepscamp. Het kamp, met 150 Scouts, vond plaats bij de historische hoeve 'Tresnel' te Kemmel. Alle tenten werden opgeslagen in een hoefijzervorm en omdat dit een mooi effect was, hadden de Scouts er graag een luchtfoto van gehad. Er werd een oproep gedaan in de krant en de Scouts kreeg meer respons dan verwacht. Zo vlogen twee amateur piloten met hun sportvliegtuig over de weide. Maar de grootste verrassing was toen een oud-Scout uit Eeklo, Luc Thijs, op de kampweide aankwam. Hij had samen met een vriend 'High-way Productions' opgericht. Het toestel waarmee de foto genomen werd was een soort van hoogdrukcompressor die een telescopische mast zowat 30 meter omhoog stuwt. Met als resultaat dit prachtige beeld.

Enkele mooie beelden uit de voorbije 60 jaar ranke

In de eerste edities van de ranke kan je regelmatig mooie pentekeningen spotten. Hieronder enkele mooie exemplaren.



svraag:



er
uit Italië

uwkerk.

ratie
iratie !

llijk
door



Tijdens de opzoekingen voor dit tijdschrift vonden we ook enkele mooie verslagen en teksten terug

- Belofteaflegging :

Na een halve week vol spanning mochten we onze belofte afleggen. De dag ervoor hadden we nog een korte herhaling. Op nieuwjaarsdag was het zo ver. Om kwart voor tien moest ieder wolfje in "Den Ast" zijn. Vele ouders van wolpen waren meegekomen om de plechtigheid bij te wonen. Om 10 uur waren alle wolpen in de kapel van het H. Hart. Na het Evangelie mocht Lieven De Leeuw als eerste zijn belofte afleggen. Er waren er acht die volgden. Het was spijtig dat de vier anderen niet mochten. Na de mis was de fotograaf aanwezig om ons op de gevoelige plaat te brengen. En toen ging ieder welgezind huiswaarts of verder gaan nieuwjaren. B R A V O. Bravo voor de negen wolfjes die op nieuwjaarsdag hun belofte afgelegd hebben :

- Bart Castelayn
- Jean - Claude Vanderbeken.
- Yvan Dewancker.
- Jean - Marie Dewancker
- Ronald Sutherland
- Lieven De Leeuw
- Jean - Marie Hauspic
- Johan Ryckebosch
- Vital Boeycart

Proficiet ook aan volgende nieuwe wolpen die onze horde kwamen aanvullen :

- Deraeve Rik
- Degraeve Dirk
- Torreeel Rudy

Ge hebt dus beloofd trouw te zijn aan de wet, en nu zijt ge opgenomen in de wereldbroederschap der scouts. Weest een voorbeeld voor de andere scouts. Weest een voorbeeld voor de andere wolfjes uit de horde.

Vergeet vooral uw dagelijkse "Goede daad" niet !!

4) Verslag van patrouille: De Vossen

5/7/63 Trainingspatrouille naar de Catsberg

Om 10h (Poperinge tijd) startten 3 blijde Jongverkenners gezichten, richting Catsberg. Eerst volgden wij Abbelsteenweg en daarna pedalleerden wij naar Boeschepe. We bezochten er de kerk en daarna reden we naar de Catsberg.

Daar aangekomen kregen wij een lesje ochtendgymnastiek. Daarna werd alle materiaal bijgehaald. Enkelen haalden hout, anderen haalden water. Doch dit laatste was overtollig werk.

Immers enkele minuten later kwam het water vanzelf naar beneden. In een oogwenk regende het pijpestelen. Allen liepen naar het huisje, dat bij de kookplaats gelegen is. Doch 2 van ons waren een beetje te vlug. Dirk en Theo namen de eerste deur, doch ze zaten in 't konijnenhok.

Na een beetje miserie konden we toch eten. Na het middagmaal reden we onmiddellijk naar Poperinge. Wij vermaakten ons allen nog wat in het lokaal en daarna begaven wij ons, een beetje telourgesteld over het slechte weer, naar huis.

Patrouilleleider: Antoon Doeve

Het paasverlof1963.....de grote start ..!!!

-
- Van 13 tot 17 april trok Johan Deleeuw op leiderscursus (I.C.) naar Herckenveld. Op paasmaandag deed Johan als eerste lid van de startpatrouille Poperinge plechtig zijn scoutsbelofte.
 - Vrijdag 19 april was de grote dag..... Een twintigtal jongens tussen 11 en 17 jaar, welke door de aalmoezenier, door leiders of langs de omzendbrief uitgenodigd waren, kwamen opdagen naar de weide gelegen langs de Westouterstraat (achterkant van het V.T.I.). Zij maakten er voor het eerst kennis met scouting langs sport en spel. De Ieperse scoutsaalmoezenier, B.H.Vanderghote, woonde deze eerste vergadering bij.
 - Maandag 22 april kwamen de Ieperse jong verkenners naar Poperinge om er samen met de Poperinge startpatrouille een stadspel te spelen. 's Middags werd samen gekookt op het "oude mannenhuisplein", nu Oudstrijdersplein genaamd.
 - Menig voorbijganger toonde interesse voor deze scoutsactiviteit, zo onder meer Antoon Hauspie, voormalig scoutsleider in Belgisch-Kongo - het huidige Zaire -, die enkele maanden nadien de eerste groepsleider en eerste groepsvoorzitter van de 'Hoplanders' zou worden.
 - Donderdag 25 april trok men dan voor de eerste maal met de startpatrouille buiten de grenzen van Poperinge. De fietstocht ging naar het kasteel ELZENWALLE te Voornezele, alwaar de Ieperse Jong Verkenners ons mochten verwelkomen . Het middagmaal werd opnieuw zelf gekookt. Na de middag volgde een hindernisstoet - apebrug en tarzanway - en werd aan spoorzoeken gedaan.
 - Als besluit van het paasverlof 1963 organiseerden de Ieperse voortrekkers op 27 en 28 april een weekend-tocht naar Noord-Frankrijk. Ieperse veetees en Poperinge leiders namen eraan deel.

Op zondag 5 mei greep de eerste patrouillevergadering plaats. Het was Dirk Degendel die als Pl besloot een vlot te bouwen op de Vlieterbeek.....met alle nare gevolgen vandien!

Rond 15 mei verscheen dan een'troepsblad voor jongverkenners' : "1^e jaargang nr 1 mei 1963 - verschijnt regelmatig als 't past" stond op de hoofding van dit tijdschriftje - een bladzijde, aan beide kanten bedrukt. Er verscheen nooit maar één nummer, zodat het wel de voorloper van onze latere Ranke mag genoemd worden. Het verscheen op ongeveer 50 exemplaren. De tekeningen welke erop voorkwamen werden met een dooieenvoudige nagel gemaakt - we hadden niets anders-, vandaar de slechte kwaliteit. Johan Deleeuw nam het initiatief voor deze eersteling en had de redactie in handen.

Chris

Wat betekent de Scouts precies

Scouting: Een Wereld van Avontuur, Dienstbaarheid en Persoonlijke Groei
Scouts is veel meer dan alleen een jeugdbeweging; het is een levensverrijkende ervaring die gebaseerd is op vijf fundamentele pijlers. Iedere pijler staat voor een belangrijke rol in de ontwikkeling van jongeren. Laten we deze pijlers verkennen:

Zelfwerkzaamheid: In de wereld van scouting draait alles om zelfontdekking en zelfstandigheid. Hier word je aangemoedigd om je eigen weg te vinden, initiatief te tonen en op je eigen benen te staan. Of het nu gaat om het leren van nieuwe vaardigheden, het navigeren door de natuur of het oplossen van problemen. Scouts daagt je uit om te groeien en te leren door zelf te handelen.

Engagement: Als scout maak je een bewuste keuze om deel uit te maken van de scoutinggemeenschap. Je staat achter de waarden en doelen van de beweging en je zet je volledig in voor de groep. Betrouwbaarheid en toewijding zijn essentieel; anderen moeten op jou kunnen rekenen en je houdt je aan je beloftes.

Medebeheer: Scouts is een plek waar ieders stem telt. Hier krijg je de kans om je mening te uiten en naar anderen te luisteren. Beslissingen worden samen genomen, waarbij iedereen verantwoordelijkheid draagt en bijdraagt aan het succes van de groep. Het is een omgeving waarin respect voor elkaar en voor elkaars ideeën centraal staat.

Dienst: Als scout droom je van een wereld waarin iedereen elkaar helpt en ondersteunt. Je bent actief betrokken bij het dienen van anderen en het verbeteren van de samenleving. Door middel van projecten en gemeenschapsinitiatieven draag je bij aan een positieve verandering in de wereld om je heen.

Ploegwerk: Samenwerking vormt het hart van scouting. Hier leer je dat je samen sterker staat. Je werkt samen in teams, leert elkaar kennen, bouwt vriendschappen op en geniet van de kracht van collectieve inspanningen. In deze omgeving is er ruimte voor iedereen om zichzelf te zijn en te groeien, terwijl je samen avonturen beleeft en uitdagingen overwint.

Met deze vijf pijlers als leidraad biedt scouting een unieke en waardevolle ervaring voor jongeren. Doorheen hun Scoutsjaren leren onze leden niet enkel zichzelf ontdekken, maar ook hoe ze een verschil kunnen maken in de wereld om hen heen.



Dagtocht Jonggivers, kamp Merville, 2023



Dagtocht Welpen, De Gavers Deerlijk, 2023

Wat wij voor de Scouts voelen, vertolkt door Luna Deroo

In Poperinge, waar de klaprozen bloeien,
Ontvouwt zich het verhaal van de Scouts, met kinderen die samen groeien.
In onze Scoutstuin, een oase van spel en lach,
Waar leden samenkomen, op zaterdagmiddag.

De Kouter, De Violette en De Keer,
Lokalen vol avontuur, telkens weer.
Megacoole spellen, een festijn van plezier,
Scouting Poperinge, een bron van vertier.

De das strak om de hals, uniformen gedragen met trots,
Op weg naar de lokalen, waar vreugde ontspruit als een knots.
Elke zaterdag begroeten we met een lach,
Onze leden, ons hoogtepunt op zaterdag.

In de Scoutstuin spelen we, onder de open hemel,
Een wereld van ontdekking, een paradijs zo snel.
De natuur als gids, ons pad vol avontuur,
Samen bouwen we herinneringen, uur na uur.

Op 26 en 27 april, in weide Lahaye, straalt het feest,
Tegenover de Aldi, waar herinneringen worden geleefd, het allermeest.
Een zestigjarig jubileum, een mijlpaal in ons bestaan,
Met vreugde, muziek en een lach, laten we de tijd even stilstaan.

Onder de sterrenhemel, dansen we door de nacht,
Een ode aan Scouting Poperinge, hebben wij in ons gedacht.
Zestig jaren van avontuur, een verhaal vol kracht,
In Poperinges geschiedenis, waar de Scoutsers stralen als sterrenpracht.

Stevige Linker
Hartstochtelijke Schroefhoorngeit, Luna Deroo



JHB 2012

Enkele leden en leiders aan het woord

Dankzij de Scouts kreeg ik er een nieuwe fantastische vriendengroep bij. Daarnaast ben ik ook zelfstandiger geworden en sta ik open voor uitdagingen. Zonder de Scouts was ik niet wie ik van-daag ben: een standvastige mustang.
(Emely,, leiding)

Scouts is voor mij een hele leerrijke, sociale periode. Je leert mensen kennen, je leert omgaan met verschillende types, maar je leert ook leiding geven, verantwoordelijkheid nemen etc. De Scouts is niet enkel leiding geven van 14u-16u het is ook de activiteiten voorbereiden (takraden), leidingsweekend, alle andere activiteiten die we ernaast doen. (Marie-julie, leiding)

Voor mij is de Scouts een moment van ontspanning. Iedere zaterdag kom je in een omgeving te-recht waar je jezelf kan zijn en kan spelen, ravotten en dom doen zonder daar al te veel bij te moeten denken. Ook de vrienden die je hier maakt zijn gewoon voor het leven. (Loïc en Jef, GHB)

De Scouts is een leuke plek om samen te zijn met je vrienden. Ook is het de ideale plek om uit je comfortzone te treden en zelfstandig te worden. Het kamp en het weekend zijn natuurlijk DE tof-ste momenten bij uitstek. (Ida, Clarisse en Sara, JHL)

Voor mij is de Scouts echt tot rust komen. Iedere zaterdag kunnen we er terecht en spelen we spelletjes met de vrienden. Ook de kampen zijn superleuk. Het samenzijn met vrienden en sa-men wat kattenkwaad uithalen vind ik super.
(Juil, JHL)

Wij komen elke zaterdag naar de Scouts en wij vinden het super leuk dat we mogen vuil wor-den!!! (Ilana en Celeste, kapoenen)

De zaterdagmiddag zie ik al mijn vrienden terug en dat vind ik heel leuk. Hier mogen we ook allemaal dingen doen die thuis niet mogen (Joppe en Ena, kapoenen)

Ik vind het leuk om buiten te zijn. Ik kom iedere zaterdag naar de Scouts en vind dat heel leuk. Ook moeten we nu onze vrienden niet het hele weekend missen. Ik kijk altijd de hele week uit naar de zaterdagmiddag. (Suzan, Silke, Lena en Maud, welpen)

• Ik vind het leuk dat jongens en meisjes samen spelen en ook samen op kamp gaan. Ook vind ik het leuk dat we mogen doen wat we willen, als ik zin heb om te zingen dan kan dat gewoon. (Cliff, Alice en Danielle, welpen)



Welpen d'Hoppebellen, 2009



Welpen d'Hoppebellen, 2014



Jinreis Kroatijë, 2022

Plannen voor 60 jaar Scouts

Deze verjaardag kunnen we natuurlijk niet ongemerkt laten voorbijgaan. Daarom hebben we op 26 en 27 april heel wat voor jullie in petto. We willen ons jubileum met zo veel mogelijk mensen delen. Iedereen is dus van harte welkom op de festiviteiten.

Vrijdag 26 april trappen we ons evenement op gang met ons eetfestijn. We serveren jullie opnieuw een heerlijke maaltijd aan schappelijke prijzen. De zaterdag beginnen we er vroeg aan en trakteren we al onze leden op een heerlijk ontbijt. In de voormiddag spelen we een reuzespel met alle leden. Vanaf de middag stellen we de weide open voor oud-Scouts. Enkele teams van oud-Scouts zullen het dan tegen elkaar opnemen in de scoutsspelen van Poperinge. Deze niets ontziende en spectaculaire competitie zal de verschillende teams testen op scoutsvaardigheden en teamwork.

Naarmate de dag vordert verwelkomen we iedereen die komen wil voor een glaasje in onze bar of op ons terras. Ten slotte duiken we de nacht in met een scoutsfeestje zoals zelden vertoond in deze stad. De draaitafels worden de hele nacht lang bemand door oud-Scouts. Slechts één absolute topper kreeg een uitzondering op deze regel, maar later meer hierover.

Dit alles gaat door op de weide van Lahaye, in de Casselstraat tegen over de Aldi. Zeer makkelijk te bereiken dus. Er zal voldoende parkeergelegenheid zijn voor auto en fiets. Kom je met de fiets dan kun je meteen ook pintje drinken natuurlijk ;)

Deze gelegenheid is het ideaal moment om samen te komen met al je oud kameraden met wie je ontelbare avonturen hebt beleefd tijdens je scoutscarrière. Ook kan dit het ideale moment zijn om de jongere generaties te leren kennen en meer te weten te komen over de huidige bende die Scouting Poperinge momenteel bestiert.

Kom dus zeker allemaal af, jullie worden verwacht!!

Beste Scouts en Gidsen van Poperinge,

Met grote vreugde en dankbaarheid vieren we vandaag een bijzondere mijlpaal in onze geschiedenis: 60 jaar vol avontuur, vriendschap en de prachtige ontwikkeling van kind tot mens in het hart van Poperinge. Wat begon als een klein groepje enthousiaste jongeren, is uitgegroeid tot een bloeiende gemeenschap van Scouts en Gidsen die de stad en haar omgeving kleur geven.

Als we terugblikken op de afgelopen zes decennia, zien we niet alleen de tenten die we hebben opgezet in de velden rondom Poperinge of de vreugdevuren die we hebben aangestoken tijdens zomerkampen. We zien vooral de groei en transformatie van kinderen tot volwassenen, van individuen tot leiders, van dromers tot doeners.

We hebben de Heuvels van de Westhoek beklommen, de stromen van de Vleterbeek verkend en de verhalen over de geschiedenis van de stad herbeleefd. We kwamen steeds samen als een hechte gemeenschap, als vrienden die elkaar steunen, uitdagen en inspireren op de reis van kind naar mens.

Het is ontroerend om te zien hoe scouting mensen samenbrengt, niet alleen om avonturen te beleven, maar vooral om te groeien als individu en als gemeenschap. Het is een plek waar we leren over respect, samenwerking en verantwoordelijkheid, waar we worden uitgedaagd om uit onze comfortzone te stappen en waar we worden aangemoedigd om onze dromen na te jagen.

Terwijl we vandaag terugkijken op onze rijke geschiedenis, kijken we ook vol verwachting uit naar de toekomst van scouting in Poperinge. Laten we verder bouwen aan een gemeenschap waarin iedereen welkom is, waarin we elkaar ondersteunen en waarin we samen dromen van een betere wereld.

Gefeliciteerd, Scouts en Gidsen van Poperinge, met 60 jaar prachtige herinneringen en onvergetelijke momenten die niet alleen ons verleden, maar vooral ook onze toekomst zullen vormen. Moge de vlam van scouting in ons blijven branden en ons blijven leiden naar nieuwe avonturen en uitdagingen.

Stevige linker

Groepsleider Saint

Picon Churchill Oranje Naarstige Berner Sennenhond

Picon Churchill Oranje Naarstige Berner Sennenhond





PB-PP
BELGIE(N) - BELGIQUE

Erkenningsnummer
P708435

De Ranke
Driemaandelijks tijdschrift van Scouts & gidsen Vlaanderen
Groepen: Hoplanders en d'Hoppebellen
Poperinge
Afgiftekantoor Poperinge
15 nov 2023
62ste jaargang n°1 (254)
December, Januari, Februari
Verantwoordelijke uitgever en afzender:
Dries Crombez, Veurnestraat 77, 8970 Poperinge
(057/ 30 16 43)